

At være spejder i Peder Skrams Gruppe

Ugentlige møder:

Tøj: Forvent altid, at vi er ude. Det er derfor vigtigt med overtøj, der passer til vejret. Det er ikke sjovt at være våd eller fryse.

Udstyr: Vi anbefaler at man har en drikkedunk eller en kop med, hvis man bliver tørstig. Medbring også gerne en lille lommelygte til møder om vinteren.

Det er kun tilladt at bære dolk, hvis man har knivbevis, der er syet på uniformen. Spørg lederne, hvilken type dolk der er tilladt.

Du behøver ikke have uniform og andet udstyr fra start, det kan altid komme senere. Ved indmelding får man spejdertørklæde, der er det eneste man skal have.

Forælderhjælpere:

Vi er så heldige at vi har mange skønne børn der gerne vil være spejdere. Da vi som ledere også har travle job mv kan vi desværre ikke være alle til stede til hvert møde. For at undgå aflysninger og for at kunne tilbyde børnene nogle sjove møder, vil vi derfor bede om jeres hjælp.

Vi vil gerne have 2-3 forældre hjælpere til hvert møde. Derfor vil vi hænge en mødeoversigt op i gangen i spejderhytten hvor man kan skrive sig på hvis man har mulighed for at blive og give en hånd til mødet.

Hvis det er muligt at hjælpe et par gange i streg, vil det være en stor fordel, men ikke et krav. Vi har sørget for forberedelserne og det kræver ingen spejder erfaring at være hjælper.

Årets gang i gruppen

Praktisk dag forår/efterår: En fælles arbejdsdag hvor vi alle byder ind med hvad vi hver især kan, for at sikre at vi har en dejlig hytte at være i resten af året. Selv et par timer gør en stor forskel, hvis vi løfter i flok. Vi udsender tilmelding kort efter sommerferien.

ØB: Vi er så heldige at vi hvert år får lov at stå for æbleskiver og pølser til Velux store familie-jule-arrangement. Det tjener vi nogle penge på, der går til spejderlivet i løbet af året. For at det kan køre har vi brug for at forældre og store spejdere giver en hånd i nogle timer. Tænk på det som et alternativ til at sælge lodsedler mv. Det plejer at være rigtig hyggeligt, og vi håber at alle vil give en hånd.

Spejderture i løbet af året: Det er spejdernes udgave af fodboldturneringer, og er en vigtig del af at få alt det sjove med, som spejderlivet byder på. Så husk at sætte kryds i kalenderen når halvårsplanen kommer ud. De fleste af sådanne arrangementer giver desuden et mærke til uniformen.

Tag gerne en snak med os hvis I har brug for at høre mere, eller har bekymringer.

Divisionstur/spejder event: Vi forsøger hvert år at deltage i 1-2 arrangementer med spejdere fra andre grupper. Det giver noget helt specielt at møde andre spejdere og samles i et større fælles arrangement. Mikro og mini deltager typisk til endags arrangementer eller til 1 overnatning.

Hyttetur: I vinterhalvåret har vi hvert år en hyttetur. Her samles vi hele gruppen. Mikro/Mini deltager typisk med en overnatning lørdag til søndag. Vi har løb, sover i sovesal og får mulighed for at lave en masse sjovt med de ældre spejdere.

Pinselejr: Årets store telttur. Alle aldersgrupper er inviteret og vi inviterer spejdernes familier til at deltage i eget telt. Dette er en fantastisk måde for de yngste at få smag for teltlejr på en tryk måde, hvis de har brug for at have forældre tæt på første gang. Forældre der deltager giver desuden en hånd til de forskellige praktiske opgaver og løbsposter i det omfang det er muligt, og det giver os mulighed for at lave meget mere end vi ville kunne uden denne hjælp.

Sidst men ikke mindst er det en skøn måde at lære forældre og ledere lidt at kende.

Oprykning: Hvert år er der nogle spejdere, der er blevet så store, at de skal op til næste gren, det markerer vi med et lille arrangement for hele familien, søndag til den årlige pinselejr.

Sommerlejr: Mikro/Mini har de sidste år ikke deltaget i sommerlejr. Vi håber dog at kunne sende minierne af sted til den store spejdernes lejr i 2026.